

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2024

1. Allmänt

Föreningen fyllde 10 år detta år och det firades på Majvik 2.11 med Grani Big Band och god mat.

Under året fortsatte föreningen med sin uppgift att erbjuda Kyrksläottsborna, yngre och äldre, kulturupplevelser på svenska, både hemma och borta. Tillställningarna har varit uppskattade och välbesökta, över 1000 personer har under året besökt och deltagit i de olika evenemangen.

Föreningen har fått ekonomiskt stöd från Kyrksläotts kommun, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt, Svenska Kulturfonden, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns fond, Stiftelsen Emelié och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Oscar Öflunds stiftelse samt Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö. Samarbetet har fortsatt med Luckan, som skött föreningens information och biljettförsäljning.



2. Organisationen

Det stadgeenliga årsmötet hölls 7.3.2024 i Kyrksläotts Servicecentral. 44 medlemmar deltog i årsmötet.

Årsmötet valde Gun Hieta till ordförande. I tur att avgå var styrelsemedlemmarna Eja Björkqvist och Harriet Rantschukoff-Frimodig. Båda återvaldes.

Gun-Maj Beck, Mattias Fagerholm, Joel Främling och ersättare Kurt Ekman har ett år kvar av sin mandatperiod.

Krister Malmström valdes till verksamhetsgranskare och Harriet Björkqvist till hans ersättare.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 15€/medlem.

Styrelsen konstituerade sig på sitt första styrelsemöte och valde då Harriet Rantschukoff-Frimodig till viceordförande, Gun-Maj Beck till ekonomiansvarig med Mattias Fagerholm som vice och Eja Björkqvist till sekreterare. Kurt Ekman, med Joel Främling som vice, utsågs till ansvarsperson för bidragsansökningar.

Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten. Dessutom har vissa praktiska arrangemang diskuterats via e-post.

3. Verksamheten

Årets första kulturupplevelse var Evitskogsrevyn "Svarte Petteri" 28.1. Styrelsen hade reserverat 37 biljetter till rabatterat pris för medlemmarna. Föreningen bjöd på paustrakteringen.

Innan de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna 7.3 inleddes, uppträdde The Daisies med sång. De 44 årsmötesdeltagarna bjöds på kaffe med dopp.



Teaterresa med buss till Vasa ordnades 9-10.3. På lördagen åt deltagarna middag på restaurang Ernst Salonger och efter det såg man pjäsen "Vänd om min längtan" på Wasa Teater. Efter övernattnig och frukost på Hotel Astor fortsatte söndagen med en guidad rundtur i Vasa varefter resan gick till Kristinestad. I samband med söndagslunchen på Jungmans restaurang fick deltagarna höra lite om staden och dess historia innan besöket avslutades med en kort guidad tur längs de smala gatorna. 35 medlemmar deltog i resan.

Den traditionella litteraturkvällen hölls 11.4 i Fyyri, Mörnesalen. Årets gäst var författare Karin Collins som intervjuades av Tove Fageholm. 30 åhörare fanns på plats.



En vårutfärd till några herrgårdar i Västnyland ordnades 27.4. Arkitekt Simon Store hade ställt upp som guide. Första anhalt var Billnäs disponentbostad som beundrades från utsidan. En kort paus gjordes i Frimans diversehandel i Tenala innan resan fortsatte till Prästkulla gård där Eva Taube berättade om gårdens historia. Lunch äts på Kansjerf kulturgård i Bromarv och Folke Gräsbeck underhöll med pianomusik. Nästa anhalt var Bromarv skärgårdshamn. Raseborgs tidigare stadsdirektör Mårten Johansson berättade om hamnen och nya projekt som planeras. Sista herrgårdsbesöket på resan gjordes till Relax gård. Mikael Aminoff guidade både inom- och utomhus. 29 medlemmar var med på resan.



I bibliotekets Mörnesal hölls 10.5 "Edith Södergran-event", en föreställning som genom dans, dikter och musik avspeglade samhället och kulturen under Södergrans tid. Programmet gick till största delen på finska. Publiken bestod av 70 personer som stort uppskattade tillställningen.

50 barn bjöds på en föreställning av "Djungelboken" på Finns sommartheater i juni.



I augusti, 3-4.8, var det dags för en kulturreisa till Åbolands skärgård, närmare bestämt Nagu och Korpo. Resan blev snabbt fullbokad eftersom bara 34 deltagare rymdes med. I Nagu var det lunch på L'Escale och besök i Sjöfartshuset. Övernattning hade bokats på Skärgårdscentrum Korpoström där också middagen äts. Urban Fellman berättade om Korpoströms historia och Harriet Rantschukoff-Frimodig ledde en frågesport tillsammans med sin man Hannu. På söndagen besöktes Bonäs (ordförande Guns hemgård), Hembygdsgården i Korpo och Korpo kyrka. Efter lunchen på restaurang Buffalo körde bussen hem till Kyrkslätt via eftermiddagskaffe på Tuorlan Majatalo.



Föreningens tält fanns igen på föreningstorget under Kyrkslätt dagarna 24.8. Gun Hieta, Harriet Rantschukoff-Frimodig och Tua Degerlund hade ställt ut och sålde av sina alster. Åtminstone 350 personer besökte föreningens stånd.



Medlemmarna fick möjlighet att delta i en kultureftermiddag i Helsingfors 2.10. Buss hade bokats och 42 biljetter reserverats till den musikaliska berättelsen "Havsandar" som Ålands Projektkör gästspelade med på Alexandersteatern. Innan föreställningen började kunde deltagarna bekanta sig med någon utställning på Sinebrychoffs konstmuseum eller bara strosa omkring i stan. Lunchen var förhandsbetälld på restaurang Salve.

Lördagen den 2 november var det dags att fira föreningens 10-årsjubileum. Restaurangen på Majvik hade bokats och festbuffé beställts. De som ville kunde åka med en av föreningen bokad buss. Ordförande Gun Hieta hälsade alla gästerna välkomna. Hon presenterade också föreningens 10-åriga historia i ord och bild. Festtalet hölls av riksdagsman Henrik Wickström. Mattias Fagerholm var konferencier och Grani Big Band med bl.a Joel Främpling som solist uppträdde. Föreningens grundare och första ordförande Jarl Åkerlund avled 31.3.2022, men Ingegerd Åkerlund, hans fru, som också gjort en stor insats för föreningen tackades med tio röda rosor. Också de nuvarande och tidigare styrelsemedlemmarna, liksom övriga funktionärer uppvaktades. 73 medlemmar hade möjlighet att delta i festen.



Föreningen fortsatte med att också rikta sig till en yngre publik. Eleverna och personalen i Winellska skolan åk 7-9 och Kyrksläotts gymnasium bjöds 4.11 på varsin föreställning av Teater Taimines ”True love sucks 2.0” .

”Inför Jul”-tillställningen” blev detta år en konsertresa till Ekenäs kyrka 5.12. I konserten ”O Helga Natt” uppträdde Erik-André Hvidsten, Sonja Aldén och Thomas Enroth med musiker. 40 biljetter hade reserverats och de gick alla åt.

Fyra kulturintresserade elever från Winellska skolans åk 8 uppvaktades med stipendium, 50 €/elev, på skolans avslutning i juni.

16 medlemmar deltog i bussresan till Nyländsk Afton 19.10 i Dickursby, Vanda

4. Information

Styrelsen har informerat om föreningens verksamhet per brev, via e-post och med annonser.

Kyrkslätt den 28 januari 2025

Styrelsen